



Wandel met ons mee

**Zondag 9 juni**  
**vrouwen**  
**vredeSwandeling**  
**Den Haag**

---

# Wandel met ons mee, als je voor vrede bent.

Het is tijd om samen in aktie te komen  
voor vrede en veiligheid.

Nu en in de toekomst. Overal op deze  
wereld.

Geweld zaait haat en dit leidt weer tot  
verder geweld.

Het is een doodlopende weg.

**Ruim de helft van de wereldbevolking  
is vrouw. Laat je stem horen als je  
denkt dat het anders kan en moet.**

Medemenselijkheid, dialoog, wederzijdse  
compassie,  
een diep gevoel dat wij allen mensen zijn  
met behoefte aan veiligheid en  
harmonie.

Wij kiezen voor de weg van de vrede.

**Even geen partij kiezen, maar  
puur voor de vrede.**

## Waar en wanneer?

We verzamelen op zondag 9 juni om 11:30 voor het vredespaleis in Den Haag (Carnegieplein).

We starten de wandeling om 12:00.

We eindigen om 13:00 op de Brouwersgracht.

## Hoe?

Zonder landenvlaggen.

Met symbolen van vrede

Met vredes liederen.

**we kleden ons in het  
wit**

## Deel:

Om samen sterk te staan vragen we je deze mail te delen met je vriendinnen, je collega's of andere vrouwen in jouw omgeving of netwerk.